

Det är snart i mitten av september och hösten har börjat ge sig till känna så smått, men fortfarande är det behagligt varmt.

Efter en hektisk sommar behöver vi i möllekommittén ta igen oss lite. För vid vår mölleloppis och öppna visningar är det mycket som skall ordnas och fixas. Den första öppna visningen är alltid den första söndagen i juli, då är det möllornas dag. Då hade vi öppet hus och visning av möllan, vi körde också vår råoljemotor som ger ifrån sig ett mysigt tuffande, tycker jag i varje fall. Det var många som tog chansen och besökte oss.

Lördagen den 20 juli var det så dags för vår traditionella mölleloppis. Vi brukar benämna den också som hemvändardag, då många som kommer dit har någon form av anknytning till möllan och Farhult. Det var en strålande sommardag och massor av människor kom och besökte oss. Gick runt på loppisen och tog kanske sedan en fika med vårt hembakade bröd och kollade på auktionen. Vår auktionist Thomas Aldgård som varit oss trogen i många år har deklarerat att det var hans sista år, men jag kommer att kontakta honom även nästa år så får vi hoppas han ställer upp ett år till. Det var som sagt strålande väder fram till fyra tiden då vi stänger loppisen, då började det stänka så vi fick bråttom att ta ner tälten. Många som hjälper till på loppisen har varit med ett antal år så det fungerar jättebra och resultatet blev ännu ett nytt ekonomiskt rekord.

Nästa öppna visning av möllan var första söndagen i augusti, då är det Hembygdens dag och alla Hembygdsföreningens objekt är öppna. Då brukar vi ha servering av våfflor och så även i år, och jag kan lova att kökspersonalen hade det svettigt i köket stundtals.

Där finns ju alltid något att underhålla på möllan och möllehus då det är gamla byggnader. Sedan har vi också gräs att klippa, dels runt möllan, men också parkeringen där vi har vår loppis. Vår gräsklippare som har en del år på nacken gick sönder och vi gjorde bedömningen att den inte var reparabel, så det blev till att köpa en bättre begagnad. Så även om det kommer in sköna slantar på vår loppis, finns det alltid håll att stoppa de i.

Vi hyr ju ut möllehuset, så även om vi inte har egna aktiviteter är där andra som kan nyttja den. Det ger ju samtidigt en hjälp till våra driftkostnader.

Under höst-vinter ligger vi lite lågt med insamling till nästa års loppis, men har ni något ni vill skänka tar vi givetvis emot det.

Hälsning

Bengt Nilsson

Ordf. möllekommittén